

Wees het zout

A:

Uit genade gered, door geloof in het kruis,
Een banier genoemd, licht naar het vaderhuis
Geroepen heilig te zijn, door de stem van Jezus
Niets wat we doen, maakt ons zijn liefde meer.
Het is uit liefde, we lijden voor de Heer

B:

vertel me,
Hoe zijn we dan het zout, als we niet als Jezus zijn
Hoe zijn we dan het licht, als onze harten donker zijn

C:

transparent, verantwoordelijk
Een zuiver hart en toegankelijk
Gebouwd op de rots, toon dat je huis steeds standhoudt
wees eerlijk, lief en houdt je handen schoon
Dat je liefde schijnt, aan wie Hij je toont

Repeat B 2x

D:

Niet door kracht, Niet door macht, maar de geest Gods,
Niet slechts woord,
maar ook daad,
Hij is je rots, (3 x)
Niet door kracht, Niet door macht, maar de geest Gods,
Niet slechts woord,
maar ook daad,
Hij is je rots, (3 x)

E

Wees het zout opdat het leven smaakt
Leef het leven, een andre kwaliteit
Schijn zijn licht, en wijs de mens, in dwaling
Deel Gods hart, Hij houdt van iedereen.
Wees hen een banier, daar kunnen mensen heen.

Repeat B