

ALLEEN OP DE ROTS

A1:

Enkel op de rots, kan je de storm doorstaan
Je huis omarmt Gods wet, en biedt zo liefde ruim baan
Maak Gods geest niet verdrietig, het zegel van Gods betaling voor jou
Een puur leven, een zuiver hart, dat is genoeg

B:

gered door genade, door geloof in het kruis,
Maar dat is pas stap een,
Door de geest geleid discipelschap, geuit in naastenliefde
dat is de bedoeling

A2:

Niet op eigen kracht, maar door de geest van binnenuit
we ontvingen Zijn genade, laten we ook zijn wegen bewandelen
Leef ALLE woorden die Jezus sprak
houdt jezelf niet voor de gek, laat het je niet gebeuren dat je hoort:

C:

Ik heb je nooit gekend, ga van me weg, werkers der ongerechtigheid
trots en angst, ze blokkeren zijn wegen, ze houden je weg van je bestemming
Want iets groots moeten bereiken, is een substituut voor liefde en een kanker
voor je ziel

D:

Enkel op de rots, kan je de storm doorstaan
Je huis omarmt Gods wet, en biedt zo liefde ruim baan
Maak Gods geest niet verdrietig, het zegel van Gods betaling voor jou
Een puur leven, een zuiver hart, dat is genoeg