

## **BEKEER JE EN STAP IN HET KONINKRIJK**

*A1:*

Leef niet in angst, met schuld, verberg je schaamte toch niet,  
Er is een uitweg, maar hoe dan?  
God's spelregels staan vast, of je dat nu leuk vindt of niet  
Bereken alle kosten, wordt gered of blijf dwalen

Maak het niet erger, trots is een vloek  
Leg het in Zijn handen, Er is voor betaald, het is al volbracht  
Heb berouw en bekeer je, Hij biedt het je aan, Hij heeft overwonnen  
Vertrouw je schepper, het is een groot avontuur met veel plezier

*B:*

Waarom zeggen we niet gewoon dat het ons spijt, en keer je naar God toe  
zonder voorbehoud  
Laten we bidden en getuigen, door heilige levens te leven  
Zoek Zijn koninkrijk en Zijn gerechtigheid  
Al het andere zal Hij je geven en niets minder

*A2:*

God's genade is het begin, maar er meer in het verschiet  
We zijn geroepen als discipel niet alleen om te geloven  
Laat deze openbaring toe in je hart  
Stap het koninkrijk in, dat is de start

Stap er echt in en hou van Adonai  
Stap weg van slechte dingen, want dat wordt je dood  
Heb berouw en bekeer je, laat de waarheid je bevrijden  
Laat zijn geest je leiden, je ogen geopend worden opdat je kan zien

*Repeat B*